

WITTE DONDERDAG

Donderdag 17 april 2025

Bergsingelkerk



Voorganger:	ds Ton Verbeek
Orgel/piano:	Edwin Vooijs
medewerking	Bergsingelcantorij
Lector	Tineke de Lege

Inleidend orgelspel over Lied 569

Vorbereiding

Stil Gebed

Woord van welkom

Zingen Psalm 139: 1 en 2

139:1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

139:2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Groet: De Heer zij met u!
A **OOK MET U ZIJ DE HEER.**

Bemoediging:
Vg Onze Hulp is in de Naam van de Heer
A **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.**

Drempelgebed

Psalm 139: 3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Gebed om ontferming

Vg: daarom roepen wij tot u
A **HEER ONTFERM U**

Antwoord lied 558: 1 en 2 door de cantorij, 3 door allen

Cantorij *Jezus, om uw lijden groot,*
558:1 *om uw leven en uw dood*
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

Cantorij *Heer, om uw zachtmoedigheid,*
558:2 *vorst die op een ezel rijdt*
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Allen *Om de zalving door een vrouw,*
558:3 *vreugdeolie, geur van rouw,*
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing Jesaja 50: 4-10 (lector)

Vertrouwen op de HEER die helpt

4God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt Hij mijn oor, rust mij toe om als leerling te luisteren. 5God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. 7God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 8Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. 9God, de HEER, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. 10Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en vertrouwen stelt in zijn God.

Cantorij zingt 548 :1, 2 en 3

548:1 *Het heeft de Heilige behaagd
mij in armoede te bewonen,
een schamel huis, een onderkomen
van niets, waarin het licht zich waagt
en wordt getemperd door de wanden,
maar mild in schijnselen blijft branden.*

548:2 *Lamp die in mij te wiegen hangt,
naam die mij woorden zacht leert spreken,
wijsheid die niet meer wil ontbreken
in mij die naar uw licht verlangt,
ik wil nu gaan op rechte wegen.
Geen tegenstander houdt mij tegen.*

548:3 *Al word ik onverhoeds gewond,
al komen zij om mij te schenden,
ik weet tot wie ik mij kan wenden:
ik leef met U in vast verbond,
Gij die mij naar U hebt geschapen
en in wiens kracht ik mij ontwapen.*

Schriftlezing: Matteüs 26: 17-35 (lector)

Het pesachmaal

17Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ 18Hij gaf hun de opdracht om naar een zeker persoon in de stad te gaan en hem te zeggen: ‘De meester laat u weten: “Mijn tijd is nabij; Ik wil met mijn leerlingen bij u het pesachmaal gebruiken.”’ 19De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

20Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21Onder het eten zei Hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij uitleveren.’ 22Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze Hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die tegelijk met Mij iets uit de schaal nam, die zal Mij uitleveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit

geboren was.’ 25Toen zei ook Judas, die Hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Allen zingen: Gedenken wij dankbaar 1,2 en 3 (TT 157 of ELB 285)

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman ten leven is.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derde dage
wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods
van de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
vergeving van de zonden
wederopstanding van het vlees
en een eeuwig leven,
Amen

Gebeden en Gaven

Voorbeden en stil gebed

Vg: Laten wij bidden

A: **HEER, ONZE GOD
WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS**

A: **AMEN**

Inzameling der gaven

(de tafel wordt klaargemaakt)

De viering van het Heilig Avondmaal

Tafelgebed:

Lofprijzing en dankzegging

Voorganger :De HEER zij met u.
Allen :**Zijn Geest in ons midden.**
Voorganger :Heft uw harten omhoog.
Allen :**Wij heffen ons hart op tot God.**
Voorganger :Bringen wij dank aan de HEER onze God.
Allen :**Hij is het waard onze dank te ontvangen.**

Voorganger:

Ja, met recht en reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit. U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. Want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood. Gij hebt ons geroepen om als uw volk op weg te gaan door water en woestijn naar het land van uw belofte.

Uw Woord wijst ons de weg, uw Geest houdt ons in leven. Daarom, Heer onze God, hebben wij het hart om samen met allen die uw roep hebben gehoord en uw weg zijn gegaan onze stem te verheffen tegen al wat U onteert, tegen al wat ons bedreigt, en U te huldigen met ons lofgezag:

Cantorij: Sanctus en Benedictus uit Missa Brevis van Jacob de Haan

*Heilig, heilig de HEER, de God van de hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge,
Gezegend Hij, Die komt in de Naam van de HEER!
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge.*

Tafelgebed (vervolg)

Voorganger:

Zend dan, o God, uw Heilige Geest.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. Want Hij heeft ons de weg gewezen, toen Hij ons allen voorging door de nacht van onze duisternis naar de morgen van uw licht. Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad tot het bittere einde van zijn eenzame gang.

En toen Hij gekruisigd werd als de minste der mensen, hebt Gij Hem opgewekt uit de dood als de eerste van ons allen en Hem de Naam gegeven boven alle naam.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg: Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:

Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Allen: **Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.**

Voorganger:

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend uw Geest op ons neer, de Geest die levend maakt, en herschep ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan en niet ophouden U te belijden en elkaar te behoeden, de ogen gericht op uw Rijk dat komt.

In navolging van Jezus bidden wij:

Allen : **Onze Vader.....**

Vredegroet

(elkaar de hand geven met bijv. : 'de vrede van Christus is met je')

Bij het breken van het brood: zingt de Cantorij:

Agnus Dei uit Missa Brevis van Jacob de Haan

- * *Lam van God, o Christus die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer;
Lam van God, o Christus, die der wereld zonden draagt,
geef ons Uw vrede! Amen.*

Nodiging

Deling

Improvisatie over Ubi Caritas (Taizé).

Dankgebed

Zingen Gezang 381: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Slotlied (Staande): gezang 556: 1, 3 en 4

- 556:1 Alles wat over ons geschreven is
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
 alle geboden worden thans voldragen,
 alle beproeving van de wildernis.
- 556:2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
 die zoon van David zijt en man van smarte,
 koning der Joden die de dood verdreef.
- 556:3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
 Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Zegen.

Improvisatie over Lied 247

