

**Voorloper van de vrede**

Hey,  
Hoe gaat het met je?  
Kom even op adem.  
We hoeven niets om thuis te zijn.  
Geen plus of min, geen stellingname.

Weet je nog? Tijd.  
Momenten van open handen in elkaar  
gegrepen die zich alleen ballen tot een vuist  
om sleutels door te geven.

Hier,  
van mij,  
voor jou.

Wees voorzichtig, maar kom binnen.  
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan,  
rusten.  
Kom kijken zonder te willen.

Hier zijn we dan.  
Alleen nog een restje deurklink in de hand.  
In een open veld.  
Geen muren, scharnieren of barrières,  
alleen de wind die ons zijn geheim verlelt:

*"Langer kijken door ontmoeten,  
ontvankelijkheid boven rede,  
Het voordeel van de twijfel  
is de voorloper van vrede."*

**Typhoon**

worden mensen te snel neergesabeld. Het voordeel van de twijfel geven is al de voorloper van vrede. Meestal vallen mensen mee.

Om tot die boodschap te komen word je aangesproken en uitgenodigd: Hey, hoe gaat het met je? Kom maar even op adem. Constant moet je een mening hebben, een idee over corona, vaccins, toeslagenaffaire, klimaat, noem maar op. Maar hier even geen stellingname. Kom maar zitten. Rust en kijk. Want als je de rust neemt en langer kijkt, kom je tot werkelijke ontmoeting. Als je langer kijkt word je ontvankelijk voor wat er gebeurt of wie de ander is. Dan merk je dat je niet alles hoeft te begrijpen om toch de ontmoeting aan te gaan. Als je iemand in de ogen kijkt, is het niet belangrijk meer wat je kleur, je geslacht, je leeftijd, je klasse is. Wat er dan gebeurt kun je soms niet begrijpen. Als je erover na zou denken zou je misschien iets anders doen. Maar laat maar los, soms is dat nodig om open te staan voor nieuwe ontmoetingen. Ontvankelijkheid staat boven de rede... Dan ben je dicht bij de vrede, de liefde.

De mooiste zin vind ik "momenten van open handen in elkaar gegrepen die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven". Het lijkt een tegenstelling, open handen in elkaar gegrepen...

Voor mij geven de open handen de ontvankelijkheid aan, in elkaar gegrepen de behoefte aan

Dit jaar schreef Typhoon het kerstgedicht voor Trouw.

Ik volg deze bijzondere, sympathieke rapper al jaren en was onder de indruk van het lied 'Vluchtgedrag' dat hij in 2005 schreef als 21-jarige. In de loop van de jaren werden zijn teksten ingewikkelder en moest ik er flink op kauwen. De mooiste voorbeelden daarvan zijn 'Als de hemel valt' en 'Liefste' (Lobi da basi 2015) en ook zijn prachtige lied uit 2020 'Alles is gezegend' (Lichthuis). Prachtige taal en mooie muziek. Dit gedicht van Typhoon (artiestennaam van Glenn de Randamie) vind ik intrigerend en mooi. Het taalgebruik is eenvoudig, maar tegelijkertijd zit er een enorme diepgang in. Als ik het lees denk ik: zo simpel kan het leven zijn.

Ik begin bij het laatste vers; dat is schuingedrukt en is als het ware de boodschap die Typhoon aan ons mee wil geven. Vrede is een groot woord, we dromen er allemaal van, maar we weten dat wij de vrede niet kunnen maken. Het is te veel, te zwaar. Typhoon vindt het een prachtig woord; vanuit zijn geloof verbindt hij vrede met liefde. En als je dat woord ook te groot vindt, lees dan het zinnetje 'Het voordeel van de twijfel'. Geef mensen het voordeel van de twijfel, ook al zeggen ze nog zoiets horkerigs of kwetsend, ook al doen ze iets verkeerd: geef ze het voordeel van de twijfel. Wellicht zijn het gewoon goede mensen. Veroordeel niet meteen; tegenwoordig



---

contact en aanraking, misschien zelfs het vastklampen aan elkaar. Maar je zou in die in elkaar gegrepen handen ook gevouwen handen kunnen lezen, ontvankelijk in het gebed; het kan allemaal tegelijkertijd. Een prachtig beeld zijn de handen die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven. Niet om te vechten, niet je vuisten ballen vanwege machteloze woede, of ingehouden verkramping. Maar om een sleutel door te geven aan jou: Welkom in mijn huis, kom op adem.

Katinka Broos

## VAN DE REDACTIE

Alle lezers/lezeressen een heel goed jaar gewenst. Wij hopen dat het een beter jaar wordt dan het vorige jaar - 2020. Blijf voorzichtig en blijf gezond!!!

Een zeer toepasselijke lied voor dit nieuwe jaar en voor al onze wensen in de toekomst. Lied 913 uit het Liedboek - tekst Jacqueline van der Waals.

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij/zij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eénmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

## UIT DE GEMEENTE

### LYDIA ROSENDAAL STELT ZICH VOOR

Vandaag, 3 januari, vond ik een stralende en kleurrijke kaart op de lezenaar met de tekst: 'Welkom Lydia in de Bergsingelkerk! Vandaag zouden we zo graag met de hele gemeente in de kerk zijn, maar door Corona kan dat helaas niet. We luisteren wel via de kerkomroep. Sterkte vandaag! Je nieuwe gemeente.'

Wat een warm welkom! In deze rare Coronatijd zullen we op een andere manier kennis maken dan gebruikelijk. Sinds 1 december ben ik voor twee dagen in de week in dienst van de Bergsingelkerk als pastoraal werker. Gelukkig heeft Aad van Endhoven me in kunnen werken en verteld wat er allemaal gaande is in de Bergsingelkerk. Verder ben ik op ontdekkingspad geweest om mensen te leren kennen. Ik ben onder de indruk van wat zoveel mensen doen voor deze prachtige gemeente.

Ik zal me voorstellen aan de hand van kernwoorden die in mijn taakomschrijving staan.

#### Pastoraat

Het grootste deel van mijn werk zal bestaan uit pastoraat. Daaronder valt huisbezoek, maar ook andere vormen van omzien naar elkaar. Het delen van verdriet en vreugde is de basis. Daarnaast zou het zomaar kunnen zijn dat we het over de betekenis en de reikwijdte van geloven hebben. Dat kan op huisbezoek, maar ook in groepsgesprekken, tijdens een wandeling of onder een kopje koffie.

Omzien naar elkaar betekent voor mij ook dat pastoraat niet alleen voorbehouden is aan de voorganger of ambtsdragers, maar dat we zelf de ogen en oren van de gemeente zijn en met



elkaar zo een gemeenschap vormen. In het pastoraalteam zie ik dat al gebeuren. Fijn!

#### Voorgaan

Met de kerkenraad is afgesproken dat ik zesmaal per jaar voorga. We zullen elkaar vooral op de bijzondere kerkelijke zondagen tegenkomen: Met Pasen, Pinksteren en Kerst, maar ook op de Startzondag van het kerkelijk jaar en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook ga ik voor in uitvaartdiensten. Zo samen

---

komen in de ontmoeting met God en elkaar om dan daarna weer onze eigen weg te gaan, is voor mij een noodzakelijke onderbreking van de dagelijkse gang van zaken. Voorgaan is ook voor mij stil gezet worden en niet zomaar voorbijgaan aan wat wezenlijk is.

### **Kerk en Buurt**

Het gebouw is een markante plek in de buurt met een menselijk gezicht. De kerk is ook van de wijk.

Er zijn al allerlei initiatieven om de kerk en de wijk te verbinden. Nieuwsgierig ben ik naar de wijkbewoners. Mij is gevraagd een bijdrage te leveren aan het initiatief Kerk & Buurt en mee te denken over het gestalte geven aan het 'kerk-zijn' in brede zin, naar buiten toe en in relatie met de buurt. En dat doe ik van harte vanuit de overtuiging dat we elkaar nodig hebben en dat we wat voor elkaar kunnen betekenen.

### **Toekomst**

Als kerk staan we op een kruispunt in de tijd. Willen we nadenken over de toekomst van de kerk of willen we nadenken over de kerk van de toekomst? Ik zou het liefste mijn energie inzetten op het laatste. Kerk zijn in deze tijd en de toekomst – wat zien we dan voor ogen? Wat waarderen we in onze gemeenten? Op welke waarden borduren we voort? De avonden die Jan Prij en Katinka Broos organiseren over waarderende gemeenteopbouw heeft daar alles mee te maken. Ik laat me graag meenemen in deze beweging.

Vooraf hoop ik dat we een goede tijd met elkaar beleven. Ik ben graag de reisgenoot op de weg die we samen de komende tijd zullen gaan. Ik heb er zin in!

*Lydia Roosendaal, pastoraal werker*

Het interview dat Katinka met Lydia had is terug te luisteren op <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10546>

---

## **OPEN DEUR**

“Open Deur” is een maandblad, met de ondertitel: “bezielend en bewogen”. Al een aantal jaren, begonnen door ds Bara van Pelt, bestaat in onze kerk “De Open Deur-kring”. Later heeft Aad van Endhoven het stokje overgenomen. Elke laatste maandag van de maand komen we in de zijzaal van de Bergsingelkerk in de middag bij elkaar: mensen van BMVier, van de BSK en van buiten onze kerk. Elk blad behandelt een thema. Zo was dat voor Kerst: “Licht in onze ogen”.

In het afgelopen jaar konden we om een aantal redenen niet bij elkaar komen. Het is op dit moment niet bekend of de kring, als alles weer normaal is, doorgaat. In ieder geval kijk ik, en ik denk dat ik voor ons allemaal spreek, terug op fijne en zinvolle bijeenkomsten.

### **Wat gebeurt er tijdens deze bijeenkomst?**

Weinig en veel.

Eerst een rondje: “Hoe gaat het met je?”

Dat klinkt simpel, maar is het niet. Iets over jezelf vertellen?! Niet altijd is het gemakkelijk je deur te openen en met je zorgen, verdriet of wat dan ook naar buiten te komen. Misschien wil je het ook niet. Over jezelf praten gaat trouwens de één beter af dan de ander. Maar je krijgt er de ruimte voor en er moet niets. Dit eerste rondje neemt veel tijd in beslag, en dat zegt ook wel wat. Dan komt het thema aan de beurt. Ook hier geldt dat het best wel moeilijk kan zijn om je deur te openen en eerlijk te zeggen hoe je over iets denkt. Nee, geen ingewikkelde theologische discussies, maar hoe je naar iets kijkt, of wat je gelooft, of niet gelooft of waar je over twijfelt, het mag er allemaal zijn.

### **“Open Deur”!**

Echt een uitdrukking om bij te dagdromen. Ik zie een plein met huizen rondom. Iedere bewoner doet zijn of haar deur open. De één voorzichtig, op een kier misschien. De ander gooit hem wagenwijd open. De meesten iets daar tussen in. We kunnen elkaar zien. We kunnen iets uit ons leven laten zien en met elkaar delen.

We kunnen een ander uitnodigen om door onze deur naar binnen te stappen en deze mens aandacht en wellicht troost

geven. We kunnen zelf aarzelend bij een ander huis over de drempel gaan. Die deur was immers uitnodigend open. Zo zou het moeten gaan in ons leven. Zo proberen we het in deze kring.

### **De levensboom**

Ik dagdroom nog even verder. Ieder van ons kent “zwarte nachten”, moeilijke tijden. Niemand komt het leven ongeschonden door. Dat zijn processen die ons vormen. Daarom droom ik voor ieder huis op het plein een boom, jouw boom, mijn boom. Tot slot daarom een gedicht van Piet Schelling, gelezen in het kerstnummer van “Open Deur”:

## **STER VAN LICHT**

In de nacht riep ik  
om de ochtend.  
Bij daglicht  
brak de duisternis  
in duizend stukken.

Iemand verzamelde  
de brokken  
en smeedde ze om  
in de oven van liefde.

Uit het vuur  
verrees een ster van licht;  
de smid wenkte  
en gaf me de ster.

Voorzichtig nam ik  
het licht aan  
en hing het in  
mijn levensboom.

*Elizabeth Witvliet*

## Beste lezer(es),

Mijn naam is Dorien van Sluijs en ik ben aangenomen op het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Rond 1 september 2021 begin ik daar aan de opleiding mediavormgeving.

Ik woon nu in Bergen op Zoom en wil graag in of rond Rotterdam gaan wonen in verband met de reistijd. Ik ben op zoek naar een adres met kost en inwoning voor de gehele week.

Op 24 oktober word ik 17 jaar. Ik ben best sportief: zit op tafeltennis en fiets veel. Voor nu heb ik een bijbaantje als pizzabezorger bij Domino's. Ik ben dooplid van de Gereformeerde kerk in Bergen op Zoom en heb een oudere broer en we hebben een schattige kat. Ik zie graag uit naar een positieve reactie.

mailadres: dorienvansluijs@gmail.com  
telefoon: 0164-258930



## GOUD VAN NOORD

### KLUS GEKLAARD!

Het is gelukt. Met een gevoel van opluchting en gepaste trots kijkt Goud terug op de kerstperiode. Een gebiedsadviseur van de Gemeente Rotterdam vroeg ons om een kerstpakkettenactie op poten te zetten. De kerstpakketten waren bedoeld voor gezinnen in armoede in gebied Noord. Met financiële ondersteuning van zes wijkraden en de goodwill van de lokale ondernemers hebben we de koe bij de horens gevat.

Bij de Dirk en de Albert Heijn hebben we twintig (!) rolcontainers vol levensmiddelen opgehaald. Meerdere autoritten waren nodig. Het vrachtwagentje van het Pakhuys kraakte en piepte bij elke drempel onder het gewicht van de honderden liters chocolademelk, potten bruine bonen, wasmiddel, appelsap en andere levensmiddelen. Het pand van Goud veranderde voor een week in een magazijn. De honderden dozen stapelden zich op. Een goed plan moest ervoor zorgen dat de vrijwilligers als een geoliede machine de kerstpakketten konden inpakken.

Toen kwam de lockdown... Voordat deze inging hebben we aan de lopende band pakketten samengesteld. Het liep als een trein. Veel vrijwilligers hebben - met inachtneming van de RIVM-maatregelen - ons geweldig geholpen. Als klap op de vuurpijl kwam er een groep cliënten van Pameijer de klus afmaken. Ook vanuit de wijk was de bereidheid om een handje te helpen groot. Veel bezoekers van Goud kwamen dozen inpakken. Heel wat rollen tape zijn er doorheen gegaan.

De onderlinge saamhorigheid was hartverwarmend. Iedereen zette zijn beste beentje voor. Zonder alle vrijwilligers hadden we de klus nooit kunnen klaren. Het is echt iets dat we samen voor gebied Noord hebben gedaan. Het waren prachtige dagen

waar zoveel mensen bereid waren om te helpen. Uiteindelijk hebben we de vierhonderd kerstpakketten weggebracht naar scholen, buurthuizen en gezinnen die een extraatje goed konden gebruiken.

Naast deze actie kregen we bij elkaar honderd kerstpakketten van de Rotary Hillegersberg en Noorderlicht-Hillegersberg/Schiebroek. Het was een feest om deze mooie pakketten uit te delen aan de wijkbewoners. Een pak wasmiddel is een cadeautje, want prijzig in de supermarkt. Natuurlijk zat er ook veel lekkers voor de Kerst in de pakketten.

Nadat alle kerstpakketten waren uitgedeeld konden we in alle rust het kerstfeest vieren. Gelukkig was dat mogelijk, want we mogen open blijven voor kwetsbare Rotterdammers. Mensen zijn ontzettend blij dat er een plek is om even neer te strijken en te genieten van elkaars gezelschap. Het licht van Christus brandde. Kerst hebben we dit jaar wel in drie timeslots gevierd. De kleine groepjes, de anderhalve meter, mondkapjes en wat lagere temperatuur vanwege de ventilatie mochten de pret niet drukken.

Ondanks alle beperkingen denk ik met een dankbaar gevoel terug aan de kerstperiode. Als er één ding is wat ik geleerd heb dan is het dit: samen de handen uit de mouwen steken is heel motiverend en verbindend.

We hopen dat de situatie in ons land snel verbetert. Wat zou het fijn zijn als de Bergsingelkerk en onze burens (winkeliers) ook hun deuren weer kunnen openen. We zien ernaar uit!

*Bram Robbertsen, buurtpastor Goud van Noord*

---

# TAAKGROEP EXTERN

Een woord vooraf

De Taakgroep Extern is vanaf begin 2020 weer actiever geworden. Nadat Marian Luijkenaar Francken in januari 2020 afscheid had genomen van de taakgroep hebben ondergetekenden zich verdiept in de toekomst van deze groep. Chris van Krimpen is in de loop van het jaar 2020 toegetreden en in de afgelopen periode hebben we ons beraden over de toekomst en activiteiten die we willen ontwikkelen. Frank en Ineke vergaderen al geruime tijd samen met de diaconiegroep. De diaconie is bezig met beleidsvorming en wordt ondersteund door Herman IJzerman die sedert september 2020 de vergaderingen bijwoont als adviseur van de diaconie. Er is gesproken over samengaan met de diaconiegroep en hoe we de samenwerking vorm kunnen geven.

Een eerste conceptnotitie over de taken van de Taakgroep Extern is opgesteld door Frank van de Giessen en door ons als taakgroep besproken en bijgesteld. Daarna is de notitie op 24 november 2020 in de kerkenraadsvergadering besproken. We hebben het fiat gekregen om het één en ander verder uit te werken met elkaar en daar zijn we nu mee bezig.

We bekijken hoe we de taken van de diaconie en die van de Taakgroep Extern kunnen clusteren, zodat we efficiënt met onze tijd kunnen omgaan. Ook willen we graag weer actueel maken welke mensen welke taken uitvoeren, zodat meer zichtbaar wordt welke mensen zich allemaal inzetten voor onze gemeenschap. De almanak zal derhalve moeten worden bijgesteld. We willen graag geïnspireerd worden tot het verder uitwerken van deze opdracht en ook graag in gesprek over de ideeën hierover die er wellicht bij velen leven. We zien dit stuk dan ook als 'onderlegger' voor het gesprek met elkaar over de toekomst.

Het past ook mooi in de gesprekken die nu gaande zijn over de toekomst en koers van de kerk en het proces waarin we samen met de diaconie zitten.

Wilt u met ons meedenken en meedoen, dan bent u van harte welkom. We gaan graag in gesprek; in Coronatijd is digitaal bijeenkomen mogelijk.

## Onze missionaire gemeente en de Taakgroep Extern

"Missionair" komt van "missie" en dat betekent zending, opdracht. We kunnen daarbij denken aan de zgn. zendingsopdracht die de opgestane Heer aan zijn leerlingen geeft: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Matteüs 28: 19,20 NBV). Bij dat laatste kunnen we denken aan de Bergrede, maar ook aan tal van andere passages in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De oude kerk heeft e.e.a. samengevat in de Zeven Werken van Barmhartigheid:

1. Geef de hongerigen te eten
2. Geef de dorstigen te drinken
3. Kleed de naakten
4. Geef de vreemdelingen onderdak
5. Verzorg de zieken
6. Bezoek de gevangenen
7. Begraaf de doden

Een recente invulling is de leuze van het Conciliair Proces, een kerkelijke beweging uit de jaren '80 en '90: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. Kortom: de christelijke gemeente is er niet alleen voor zichzelf, maar zij heeft een taak in de wereld te vervullen, zij moet iets zichtbaar willen maken van het komende Koninkrijk Gods. Een gemeente die alleen naar binnen kijkt en slechts bekommerd is om het eigen overleven verdient de naam christelijk niet; is eigenlijk niet meer dan een club, een gezelligheidsvereniging, zoals er zoveel zijn. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het in de kerk niet gezellig mag zijn: de christelijke gemeente is ook een sociaal vangnet, maar dat niet alleen. De uitdrukking "missionaire gemeente" is dus eigenlijk dubbelop. Anders gezegd: de christelijke gemeente zal missionair zijn of zij zal niet zijn. Natuurlijk is de christelijke gemeente ook een pastorale gemeente (pastoraat, Taakgroep Intern), een vierende gemeente (Taakgroep Vieren) en een lerende gemeente (Vorming en Toerusting). Maar welke geleiding houdt zich dan bezig met onze gemeente als missionaire gemeente? Dat is de Taakgroep Extern.

De Taakgroep Extern houdt zich bezig met alle contacten tussen onze kerk en de wereld buiten die kerk. Vandaar extern = buiten. Zij leidt op dit moment een wat verborgen bestaan. Niet elk gemeentelid is zich bewust van het bestaan van deze Taakgroep. Velen hebben geen duidelijk beeld van het werkterrein van Extern. De Taakgroep Extern is maar klein: zij bestaat nu uit drie mensen (Ineke Geerdink - voorzitter/secretaris, Chris van Krimpen, Frank van de Giessen - penningmeester). Ooit waren dat er meer: zo was Elbert Grosheide heel actief in Extern. Nu zit het niet in het aantal mensen, want Extern heeft vooral een coördinerende functie voor de vele vrijwilligers onder onze leden die zich op het missionaire terrein bewegen. Extern fungeert daarbij ook als een soort denktank en beheert een potje met geld waaruit missionaire activiteiten kunnen worden ondersteund. Extern is begin jaren '90 voortgekomen uit de Werkgroep Missionaire Gemeente, toen onze kerk zich wat duidelijker dan nu als zodanig profileerde. Het is daarom tijd voor nadere informatie en actualisering, om daarmee de werkgroep weer wat meer op de kaart te zetten. In het onderstaande een overzicht van de terreinen waarop de Taakgroep Extern zich beweegt en de activiteiten die nu al ontplooid worden.

## Werelddiaconaat

De Taakgroep Extern houdt zich bezig met de Wereldwinkel. Die wordt in de BSK bemenst door enkele vrijwilligers en bevoorradt door Frank van de Giessen. In BMVier is er een wereldwinkelgroep die regelmatig bijeen komt onder leiding van Henk Willemse en ook andere activiteiten ontplooit, zoals in het najaar een zaterdagmiddag gewijd aan een ontwikkelingsland. De Taakgroep Extern is vertegenwoordigd in de diaconievergaderingen en begeleidt de speciale collectes d.m.v. folders, mededelingen in de zondagsbrieven, filmpjes en PowerPointpresentaties in het diaconaal minuutje tijdens de erediensten. De Taakgroep Extern organiseert ook de busjes bij de deur voor projecten in de derde wereld.

## Amnesty

Eens in de maand is er een handtekeningenactie voor een gewetensgevangene; voor kerst een groeten-actie voor gevangenen.

---

## Interreligieuze contacten

Daarbij gaat het vooral om de contacten met moslims. In het verleden hebben leden van onze kerk moskeeën bezocht, vooral in de ramadantijd. Omgekeerd bezochten Turkse vrouwen enkele malen een pinksterdienst in de BSK. Dit gebeurde in samenwerking met de Oudewijkenpastoraten. Momenteel draait er een zeer geschakeerde (christenen en moslims, christenen van diverse denominaties) leesgroep die zich verdiept in de Koran. Deze Koranleesgroep heeft ook een relatie met de Islamitische Universiteit aan de Bergsingel.

## Stichting Bergsingel Sociëteit

Ooit was het Bergsingelkwartier actief in Rotterdam Noord. Elbert Grosheide was de drijvende kracht, samen met een groot aantal vrijwilligers. Dit initiatief kwam na zijn vertrek op een laag pitje te staan. Een jaar geleden is deze activiteit op verzoek van de kerkenraad nieuw leven ingeblazen en hebben Herman IJzerman en Chris van Krimpen veel werk verricht om de buurt te mobiliseren. Er ontstond een actief netwerk waarin vertegenwoordigers van de Wijkraad Liskwartier, het Wijkpastoraat Rotterdam-Noord (Goud van Noord), buurtbewoners en leden van onze kerk participeren. Inmiddels heeft de kerkenraad besloten mee te werken aan de oprichting van een stichting die tot doel heeft faciliteiten en ruimten van de Bergsingelkerk te gebruiken als ontmoetingsplek voor bewoners van omliggende wijken. De stichting zal in dit verband een activiteitenprogramma bieden dat de maatschappelijke, sociale en culturele integratie van deze bewoners stimuleert.

## Evangelisatie/ledenwerving

Ooit gingen leden van onze kerk de deuren langs met de Goede Tijding en de Elizabethbode. Nog verder terug waren er speciale evangelisatiediensten op zondagmiddagen. Die tijd is lang geleden. Vandaag wordt met de nodige achterdocht gekeken naar deze pogingen om 'zieltjes te winnen'. Ze hebben ook niet veel opgeleverd. Maar nu is er binnen de landelijke kerk een nieuw élan voor "Back to the basics". Men experimenteert met zgn. pioniersplekken vanuit het besef dat het evangelie nog steeds van waarde kan zijn voor onze samenleving. Wat kan onze kerk doen om de drempel te verlagen om meer mensen van buiten te bereiken? Niet zozeer om onze slinkende aantallen te versterken en onze financiële basis te verbreden, maar eerst en vooral omwille van die mensen buiten. En wellicht hebben wij ook omgekeerd die mensen nodig, nog meer misschien dan zij ons nodig hebben, kunnen zij ons nieuwe perspectieven bieden! Leden zijn niet alleen diegenen die op zondag de eredienst bijwonen, het kunnen ook gastleden zijn die participeren in de vele activiteiten van onze kerk!

## Communicatie

Wij zien onszelf als een pluriforme gemeente waarin plaats is voor alle vormen van geloofsbeleving. Maar weten de mensen buiten dat ook? Hoe komen zij erachter dat er in onze kerk tal van activiteiten georganiseerd worden die ook voor hen interessant en van vormende waarde zouden kunnen zijn? Communicatie met 'buiten' heeft dan ook de hoogste prioriteit. Ook in het Beleidsplan 2018-2022 is hier al met nadruk op gewezen. In deze tijd van internet en sociale media is de computer daarbij heel belangrijk geworden. Onze website speelt daarom een centrale rol. Die moet onze volle aandacht hebben, we moeten niet ophouden na te denken over hoe die te verbeteren. Nu net als BMVier ook het gebouw van de Bergsingelkerk steeds meer wordt gebruikt voor maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten, is het van belang de communicatieapparatuur verder te verbeteren.

## Vrede

Momenteel krijgt het vredeswerk niet veel aandacht in onze kerk. Wel is al enige jaren een klein groepje bezig met de Israël-Palestina-kwestie. Diverse diensten met nagesprek werden al georganiseerd; daarnaast ook enkele tentoonstellingen. Het probleem hierbij is dat het aan de orde stellen van dit vraagstuk veel polarisatie teweeg- en aan het licht brengt. Met andere woorden: er wordt binnen onze kerk heel verschillend over Israël en de Palestijnen gedacht en er is gebleken dat het moeilijk is hierover met elkaar in gesprek te komen.

## Groene kerk

Wat te doen met onze verantwoordelijkheid voor de schepping? Ligt hier ook een taak voor onze kerk? Eerdere studies m.b.t. besparing van warmte (met name door isolatie van het dak van de Bergsingelkerk) zouden verder moeten worden geconcretiseerd.

Uit deze opsomming blijkt duidelijk: er is werk aan de winkel! Uiteraard kunnen de drie leden die de Taakgroep Extern vormen dit niet alleen. We zoeken dus vrijwilligers, met name voor de wereldwinkel in de BSK, Amnesty en Kerk en Buurt. Vroeger had men bij 'vrijwilliger' vooral een ambtsdrager (diaken, ouderling, kerkrentmeester) in gedachten, die voor minstens vier jaar 'tekende'. Maar dat kan nu ook anders: als je belangstelling naar een bepaald project uitgaat kun je je ook engageren voor een korte, afgegrensde periode, zonder dat je ambtsdrager wordt en allerlei vergaderingen moet bijwonen. Voorbeelden van zulke projecten: Wereldwinkel, Groene kerk, website, buurtactiviteiten.

## Wie durft het aan? Welkom!

*Ineke Geerdink, Frank van de Giessen, Chris van Krimpen*

---

# BERGSINGEL SOCIËTEIT

## HOE KERK EN BUURT ELKAAR ONTMOETEN

Onlangs is de Stichting Bergsingel Sociëteit opgericht. Deze stichting maakt samenwerking tussen kerk en buurt mogelijk door middel van gebruik en verhuur van de zijzaal van de Bergsingelkerk. Zij is het resultaat van overleg met buurtbewoners en past binnen het streven van de kerkenraad

om de samenwerking tussen kerk en buurt steviger gestalte te geven.

## Met de buurtbewoners als initiatiefnemers en dragers

Het bijzondere van de opgezette samenwerking tussen kerk en buurt is dat buurtbewoners de dragers ervan zijn, samen met leden van de Bergsingelgemeente. Uit voorbereidende

gesprekken met bewoners en betrokkenen van de kerk bleek draagvlak en een belang in de buurt om samen te werken aan het verbouwen, inrichten en gebruiken van de zijzaal. In een enquête gehouden onder buurtbewoners is dat draagvlak nog eens bevestigd. Er bleek vooral behoefte te zijn aan een stijlvolle, verbindende en verdiepende ontmoetingsplek midden in de wijk, midden in de stad, midden in het leven.

Het stichtingsbestuur (bestaande uit twee kerkleden en drie mensen uit de buurt) laat zich in de vormgeving van plannen graag verrassen door initiatieven die door de buurt worden aangedragen. We betrekken degenen die in de enquête aangegeven hebben te willen meedoen (ruim twintig personen!) bij de vormgeving van de activiteiten. Ook is er een klankbordgroep van betrokkenen in de buurt die regelmatig bijeenkomt om plannen te maken en samen in werkgroepen klussen op te pakken die voor de realisatie ervan nodig zijn. Elkaar ontmoeten, ideeën ontwikkelen en samen vormgeven, daar draait het allemaal om.

### Nieuwe manier van samenwerken

Ik merk in de vergaderingen van de klankbordgroep 'Kerk en Buurt' veel enthousiasme voor deze nieuwe manier van samenwerking, waar we binnen de kerk misschien nog wat aan moeten wennen. Chris van Krimpen heeft namens de kerk zeer veel juridisch en financieel voorwerk gedaan om de stichting en daarmee deze vorm van samenwerking mogelijk te maken. Herman IJzerman begeleidt de samenwerking en zit de vergaderingen van de klankbordgroep voor. Ikzelf zit me als lid van de stichting en betrokken gemeentelid vooral te verbazen over de energie en de ideeën die buurtbewoners zelf aandragen om de kerk de buurtfunctie te geven die het eigenlijk al sinds jaar en dag heeft, maar waarvan we ons als kerkleden soms te weinig bewust zijn.

### Anders kijken

Ik heb met nieuwe ogen leren kijken naar de kerk via de ervaringen die buurtbewoners inbrengen. Zo bracht nota bene een buurtbewoner die zich bewust ongelovig noemt in dat het goed zou zijn de bijeenkomsten van de klankbordgroep te openen met iets dat inspirerend of verheffend is (dat kan bijvoorbeeld een gedicht, muziek of een mooie spreuk zijn). Hij zei zoiets als: "Onze geesten zijn vaak al zo bezet met van alles en nog wat en dan gaan we in de kerk ook nog eens vergaderen?"

Dan kan er toch niets creatiefs gebeuren? Ik verwacht eigenlijk van de kerk juist iets anders, dat het een open verbindende plek is om je te laten voeden, te inspireren." En zo is het precies! Zo zijn nu al verrassende ontmoetingen tussen mensen het resultaat van de activiteiten die we aan het ontwikkelen zijn. Ze zetten het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen op zijn kop en laten mij zien dat de scheiding tussen geloof en ongelof, hoop en cynisme er een is die dwars door het eigen hart loopt en niet een onderscheid is tussen mensen onderling. En als je elkaar zo ontmoet word je daar zelf rijker van; dan kan je er zomaar anders inkomen dan je erin ging. Dan verander je. Dan kan er iets nieuws gebeuren. Dan kunnen er zomaar nieuwe gemeenschappen gesticht worden of onverwachte samenwerkingsrelaties ontstaan. Dan is het kerkgebouw geen bunker om scheiding te maken tussen mensen van binnen en van buiten, tussen kerkelijken en onkerkelijken. Maar een ontmoetingsplek voor iedereen, om gewoon zichzelf te kunnen zijn, om zelf drager te zijn van waardevolle initiatieven voor de buurt. Zij zien de zijzaal bijvoorbeeld voor zich als vergaderruimte, als een gelegenheid voor kleine bijeenkomsten of lezingen of het draaien van films of gewoon als een plek om even niets te moeten, elkaar letterlijk te ontmoeten.

### Zelf handen en voeten geven aan de toekomst

Ook de wijkraad is precies om deze reden geïnteresseerd in de plannen die de seculiere stichting heeft om de zijzaal om te vormen tot een klein stijlvol ontmoetingscentrum voor de buurt. Juist ook omdat er in deze stad weinig van dit soort publieke ontmoetingsruimten zijn, waarin bewoners zelf (samen met betrokken leden van de Bergsingelgemeente) de handen ineens slaan om in het klein hun eigen dromen voor de stad en buurt handen en voeten te kunnen geven.

Het past bij de geschiedenis van de Bergsingelkerk, die al sinds jaar en dag een belangrijke plek in de wijk is, om nu expliciet wijkbewoners uit te nodigen om die wijkfunctie samen vorm te geven en te verdiepen. De voorbereidende vergaderingen met bewoners in de wijk en de komende bijeenkomsten met de werkgroep Kerk en Buurt zitten vol energie en plezier en geven hoop voor de toekomst, voor kerk en buurt, voor ontmoetingen en het samen organiseren van activiteiten waarvan iedereen opknapt en plezier heeft.

*Jan Prij, namens de Stichting Bergsingelsociëteit*

## Financiële verantwoording

### Verantwoording contant ontvangen bijdragen Bergsingelkerk 2020:

Collecte Requiemconcert: €156. Collecte laatste zondag van het kerkelijk jaar: € 25 voor de kerk en € 25 voor de diaconie. Twee giften van € 20 voor de kerk (via B. van K. en via M. van K.)

*Wil van Namen*

### OPBRENGSTEN COLLECTES BMVIER - NOVEMBER EN DECEMBER 2020

		BMVier			BMVier
01-11	Diaconie	9.00		Kerk	22.00
	Kerk	9.00		Diaconie	30.50
08-11	Diaconie	18.00	13-12	Kerk	24.00
	Kerk	18.00	20-12	Diaconie	geen collecte
15-11	Diaconie	26.50		Kerk	geen collecte
	Kerk	26.50	25-12	Kinderen in de knel	7.00
22-11	Diaconie	12.50		Kerk	8.50
	Kerk	14.50	27-12	Diaconie	4.50
29-11	Diaconie	17.00		Kerk	6.00
	Kerk	16.00		Project	31.50
06-12	Diaconie	19.00		Koffiepot	47.50

---

## COLUMN

### MEEBEWEGEN OP DE GOLVEN

We sluiten het jaar 2020 af en zijn nog steeds verbaasd over een periode die voor iedereen het leven op zijn kop heeft gezet. Rosa is heel actief begonnen en er waren veel plannen.

Toen alles stil kwam te liggen merkten we dat de contacten onderling bleven. Er werd naar elkaar omgekeken. In juni mocht er weer iets en daar werd meteen enthousiast op gereageerd. De vrouwen waren zo blij om elkaar te zien en om weer naar buiten en bij ons naar binnen te kunnen. De activiteiten die er waren werden goed bezocht en het ging weer bruisen: We gaan dit doen en we gaan dat doen. Er kwamen nieuwe vrouwen binnen. In de zomer zijn we open gebleven. Belangrijk voor de ontmoeting. In september gingen we volop aan de slag. Het was druk met vrouwen die graag weer wilden komen. De gastvrouwen werden handhavers. Handen wassen en de anderhalvemeterstok werd gehanteerd. Er waren nieuwe activiteiten bijgekomen. Een groep Bulgaarse vrouwen wilde elkaar ontmoeten. Een gemengde groep wilde bij elkaar komen voor ontmoeting en vorming.

Het huis was bijna te klein om alle activiteiten te stroomlijnen. In oktober moesten we weer terug naar kleiner en niet alles mag. We kozen voor ontmoeting zoals de koffieochtend en een vrouwengroep. Daarnaast een morgen-taalles. Het is en blijft lastig uit te leggen waarom dit wel mag en dat niet. Nu zitten we met sjaa's en jassen aan in de ruimte met het raam open.

Ook wij willen meehelpen om het virus terug te dringen en de bewegingen te beperken. Van dichtbij hebben we gemerkt hoe verraderlijk het virus kan uitpakken. In december terug naar bijna niets. Zo min mogelijk maar we blijven open juist voor de mensen

die het contact nodig hebben. Voor Rosa is er de koffie/thee groep. Een bont gezelschap vrouwen uiteenlopend qua achtergrond en leeftijd. M. is duidelijk de oudste: ver boven de 90! Een enorm energieke vrouw die graag onder de mensen is. Vandaag komt ze binnen met een zere voet. Wat is er gebeurd? 'Ik ben gevallen vanmorgen. Kan dit gebroken zijn?' Ik buk en kijk naar haar voet. Ze wijst aan waar de pijn zit. Ik leg haar heen hoog en leg er ijs op en fixeer het met een mondkapje. Meestal is het advies bij een zere voet: rust en been hoog leggen.

Ze kijkt me aan en zegt; 'Ja, maar ik moest toch hierheen. Ze meent het uit de grond van haar hart. Deze morgen geniet ze weer van het gezelschap, maar het gezelschap geniet nog meer van haar. Na afloop schuifelt ze met haar rollator de straat op. Zichtbaar met moeite. Het is even stil en dan zegt een vrouw: "Wat bijzonder toch. De meeste oudere mensen die ik ken roepen ah en auw en kermen luid en praten vaak over hun ziekte of beperkingen. Deze vrouw heeft van alles en toch klaagt ze nooit en ook nu weer geen gekerm terwijl die voet best pijn doet. Je ziet het aan haar manier van lopen'. Alle vrouwen zijn het met haar eens en diep onder de indruk van deze bijzondere vrouw. Een voorbeeld om stil van te worden, maar ook blij. Als je toch zo oud mag worden en zo bijzonder mag blijven, gewoon door wie en hoe je bent. We blijven op maandagmorgen open voor deze mensen. Zo blijft Jan ook ontmoeting organiseren, biedt Monique kinderactiviteiten en helpt Fina mensen met problemen en vragen.

En zo gaan we het nieuwe jaar in met de verwachting dat de golven zullen stoppen en dat we onze eigen beweging weer kunnen maken.

*Arja Poot*

---

### Uit de gebedsbrief van

**22-10-2020**

\*\*\* De Israëlische regering gaf op 14 oktober toestemming voor de bouw van 2166 kolonistenwoningen op de bezette West Bank. Deze beslissing kwam minder dan een maand nadat de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein normalisatie overeenkomsten met Israël hadden getekend. Israël had toegezegd de plannen te annuleren om grote gebieden op de West Bank te annexeren.

**Gebed:** Eeuwige, onze harten breken als we horen dat het Israëlische parlement meer grond op de bezette West Bank annexeert voor woningen van kolonisten. Wij bidden dat regeringen en rechters overal ter wereld zich uitspreken tegen illegale annexatie. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

\*\*\* De Noorse Vluchtelingenraad maakt zich ernstige zorgen over de plannen van het Israëlische militaire gezag om een basisschool, die met Europees geld is gebouwd, te slopen. De Palestijnse school staat in Ras At-Tin in het centrale gebied van de West Bank, waar een herdersgemeenschap leeft. Als de school gebuldoerd wordt moeten vijftig jonge leerlingen vijf kilometer lopen om een andere school in het nabijgelegen dorp Al-Mughayyar te bereiken.



**Gebed:** Eeuwige, wij bidden dat het sloopbevel voor de school in Ras At-Tin ingetrokken wordt door de Israëlische autoriteiten. Wij bidden dat zij hun verplichtingen nakomen en de kinderen in het bezette gebied toegang tot onderwijs en andere basisdiensten verschaffen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

### Uit de gebedsbrief van 26-11-2020

\*\*\*Volgens de Noorse Vluchtelingenraad hebben Palestijnse schoolkinderen gemiddeld tien aanvallen in de afgelopen achttien maanden moeten verduren. Het Vluchtelingenberaad rapporteerde op 13 november dat de Israëlische strijdmacht en de kolonisten Palestijnse schoolkinderen hebben gemolesteerd bij aanvallen op scholen. Zij hebben ook kinderen gearresteerd bij de checkpoints, de kinderen beschoten en ze tegengehouden om te verhinderen dat ze hun school zouden betreden. Sommige scholen zijn volledig ontmanteld waarbij alle lesbenodigdheden werden gestolen.

**Gebed:** Eeuwige, luister naar ons gebed, als wij het lot van de Palestijnse kinderen, die zo jong getraumatiseerd worden, aan U voorleggen. Wij bidden dat regeringen in de hele wereld actie gaan ondernemen om de Israëlische regering te dwingen zich aan de internationale wetten te houden, zodat deze kinderen toegang tot veilig onderwijs krijgen.



## WE WILLEN GEZIEN WORDEN

Door Corona, wat nog steeds speelt, kunnen we minder ontmoetingen hebben, minder gezelligheid ervaren, kun je minder je verhaal kwijt. We zijn hierdoor meer gaan beseffen dat we in een kwetsbare wereld leven, niet alleen voor onszelf maar ook die van onze omgeving. We gaan steeds meer beseffen dat we het samen moeten doen en we mogelijk ook meer willen gaan begrijpen van elkaars achtergrond. Zo kwam bij mij dezer dagen door de film I.M. een groter besef binnen dat onze opvoeding zo'n grote invloed heeft. Ischa Meijer heeft zijn hele leven geworsteld met de afwijzing door zijn ouders. Zijn ouders die met hem als éénjarige in het concentratiekamp hebben gezeten. Hij heeft gedurende de vijftig volgende jaren niet de liefde van zijn ouders kunnen ontvangen. Zij hebben de verschrikkingen van de kampen niet kunnen verwerken om zo ruimte te creëren voor zelfs hun eigen vlees en bloed. Zelfs latente herinneringen van dat eerste levensjaar speelden een rol in Ischa's leven. Zo heeft Connie Palmen, zijn partner voor jaren, hem aangevoeld en gezien. Hij wilde gezien/gekend worden. We weten wel meer inmiddels van PTSS-ervaringen (posttraumatisch stresssyndroom), bijv. opgelopen als soldaat in de oorlog. Die ingrijpende onmenselijke ervaringen kunnen blijven terugkomen. Ook ik heb nog weleens een nare droom van niet goed gegane werkervaringen bijvoorbeeld, hoe relatief klein ook in vergelijking met oorlogservaringen.

Deze film heeft mij meer begrip gebracht voor de mens in het algemeen en in het bijzonder voor de joden die rust wilden vinden in een zogenaamd veilig land, Palestina. Ook de traditionele goede wensenparade aan het eind van het jaar met weer meer fysiek gestuurde kaarten bracht meer aandacht voor elkaar. Of al die WhatsApp-berichten met leuke filmpjes/plaatjes. Zo voeg ik er één toe, waarvan ik helaas de maker niet ken. **Waar een omkering tot een leuke verrassing leidt: bekijk het eens van een andere kant. Lees het na de eerste keer vervolgens van beneden naar boven.** Zo was ik blij verrast een compliment te ontvangen

### DE TWEE KANTEN VAN TWINGTWTING

Twingtwtig heeft me niks gebracht  
Mij hoor je nooit zeggen  
Dat we samen meer kunnen dan alleen  
Want als ik even verder kijk, ontdek ik  
Spanning en onrust om mij heen  
Elke week voelde ik minder  
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn  
Ik voelde  
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld  
En zeg me vooral niet  
"Er zit iets moois in iedere dag"  
Want hoe je het ook wendt of keert  
Ik heb dit jaar stilgestaan  
Je zult mij nooit horen zeggen:  
Twingtwtig bracht me veel lichtpuntjes

Lees het gedicht nu van onder naar boven

bij een gewoon klein ding: zingen met kerst: 'Henk je hebt jezelf overtroffen! Ik weet dat je moeite hebt met de hoge noten, en er waren er nogal wat, maar het ging perfect. Jullie stemmen klonken heel mooi bij elkaar. Hier kan geen cantorij tegenop. Het was mede door jullie zingen een prachtige dienst. Kerst 2020 is heel fijn begonnen. Dank.' Het gevoel er te mogen zijn, iets te kunnen bijdragen aan het geheel, geeft een fijn gevoel. Zo is ook Aad's uitleg van de zegen prachtig: Elkaar tot zegen zijn is elkaar groot maken, elkaar de ruimte en het leven gunnen. Laten we zo proberen elkaar te bemoedigen met kleine dingen of zoals Katinka het zei met kerst: Laten we in beweging komen.

Henk Willemse

## Vieringen

### VIERINGEN BUURTKERK OUDE WESTEN

De diensten van de Buurtkerk worden via de groepsapp verstuurd en komen ook op de site te staan: [www.buurtkerkoudewesten.nl](http://www.buurtkerkoudewesten.nl) waar ze enkele weken blijven staan.

Waar vermeld wordt er meegeluisterd met BMVier via kerkoproep.nl

24 januari	11.30 uur	Bart Starreveld	via WhatsApp
31 januari	11.30 uur	Katinka Broos	via WhatsApp
07 februari	10.00 uur	Katinka Broos	via BMVier
14 februari	11.30 uur	Katinka Broos	via WhatsApp
21 februari	11.30 uur	Akke Gerritsen	via WhatsApp
28 februari	11.30 uur	Katinka Broos	via WhatsApp
07 maart	11.30 uur	Akke Gerritsen	via WhatsApp
14 maart	11.30 uur	Katinka Broos	via WhatsApp
21 maart	10.00 uur	Herman IJzerman	via BMVier

### VIERINGEN WIJKPASTORAAT ROTTERDAM WEST IN BMVIER:

Voor elke viering wordt besloten of we fysiek bij elkaar komen. Zo niet, dan ontvangt elke belangstellende materiaal hoe ze individueel of kleine kring kunnen vieren.

22 januari	17.00 uur	Els Schenk	
17 februari	16.00 uur	Anneke IJzerman	Aswoensdag
22 maart	17.00 uur	Katinka Broos	

Dit zijn de antwoorden op de vragen van de vorige puzzel:

1. Wat is de moeilijkste te kraken notensoort? En van welk geslacht/familie komt deze noot?  
*Macademia - Proteaceae*
2. Wanneer besloot de Synode van Dordrecht tot een nieuwe bijbelvertaling? Om welke talen ging het?  
*In 1619.- Latijn en Hebreeuws*
3. 'Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen'. Uit welke abdij komt de melodie van dit eerbetoon aan de Drie-eenheid?  
*De Territoriale Abdij van Cava de Tirreni. De Heilige Drie-eenheid, gesticht in 1011*
4. Tsaar Peter de Grote was de eerste Russische tsaar (1672-1725) die West-Europa met vreedzame doelstellingen bezocht. Op welke twee plaatsen in Rotterdam zijn standbeelden van hem te zien en wie was de beeldhouwer?  
*Aan de Veerhaven en de Westerkade. - Leonid Baranov*
5. Desiderius Erasmus (28 oktober 1466 Rotterdam - 12 juli 1536 Basel ) was een in Holland geboren priester-theoloog-filosoof-schrijver en humanist. In 1509 schreef hij een satirisch werk. Wat is de naam van deze satire?  
*Lof der Zotheid*
6. Cryptisch: bijbelse figuur met een baan. (3 letters) en appel in de bijbel (8 letters)  
*Job - Jonathan*
7. In de bijbel worden meer dan honderdvijftig namen van vrouwen genoemd. Jiska, Oholibama en Zilpa zijn er enkele. Wie waren deze vrouwen?  
*Jiska: de dochter van Abrahams jongere broer. Ohilibama: de vrouw van Esau. Zilpa: slavin van Lea; wordt de bijvrouw van Jakob en krijgt twee zonen: Gad en Aser*
8. Welke zeven lekkernijen kan je vinden tijdens een flinke boswandeling?  
*Boleten-tamme kastanjes-hazelnooten-veldekers-nagelkruid-eikels en beukennotjes*
9. Voor hoeveel procent bestaat een menselijk lichaam uit water? Hoeveel zintuigen heeft een mens? Hoe noem je iemand die met roofvogels werkt?  
*Voor 55 - 60 procent. Vijf: horen, zien, voelen, ruiken, proeven. Valkenier*
10. Op verzoek een sportvraag: 'Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac (horloge) liep'. In 1950 won hij de wielervedrijver Bordeaux-Parijs, een ééndaagse wedstrijd van maar liefst 550 km. Welke wielrenner wordt hier bedoeld?  
*Wim van Est. Zijn bijnamen waren: de Knoest, Ijzeren Willem en de Locomotief*

Hier volgen de vragen voor de nieuwe puzzel:

1. Waar en wanneer werd de Mattheuspassion, BMV 244, van Bach voor het eerst uitgevoerd?
2. Wie waren Sifra en Kesia, twee van de honderdvijftig vrouwen die voorkomen in de bijbel?
3. 'Ikzelf genees eigenlijk niemand, de zieken genezen zichzelf met goddelijke hulp. Mijn taak is het om de juiste omstandigheden te scheppen'. Deze zinnen komen van een professor. Wat is zijn naam?
4. In 1917 verscheen Maria (de moeder van Jezus) meerdere keren aan drie herderskinderen. Zij maande hen om gebeden en offers te brengen voor de zondaren. De plaats is een beroemd bedevaartsoord geworden. Wat is de naam van deze plaats?
5. Cryptisch: Dominee die zich in de bijbel kan vinden (8 letters)  
Bijbelse boskabouter (6 letters)
6. Tot 1972 mochten er geen vrouwen meedoen aan marathons. Toch lukte het een vrouw om zich in 1967 in te schrijven en de marathon (van Boston) uit te lopen. Wat is haar naam en wat was haar tijd?
7. Ragout is van oorsprong een gerecht dat bestaat uit stukjes gesneden vlees, gevogelte of vis in saus. Wat weet u van peterselie?
8. Italië kende in 2020 62.402.659 inwoners. Achtentachtig procent is katholiek. Wat weet u van de 'broodmand van Italië'?
9. Constantijn Huygens (4 september 1596 - 28 maart 1687) staat bekend als één van de grootste dichters uit de Gouden eeuw. Hij was tevens secretaris van twee prinses van Oranje. Wat zijn hun namen?
10. Beeldhouwer Kees Verkade (1942-2021) heeft vele beelden op zijn naam staan. Noem er drie.

Veel succes allemaal en heb je vragen of suggesties bel 010-4653252 of mail:  
hnamen@upcmail.nl  
Bert van Namen

## Mutaties

In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt. In verband met privacy zijn deze regels onleesbaar gemaakt.

Wanneer u verhuist naar het gebied van een andere kerkelijke gemeente en u wilt lid blijven van onze kerk, neemt u dan alstublieft tijdig contact op met het Kerkelijk Bureau om dit goed te regelen.

# januari – april 2021

31 januari – kleur: groen	BMVier BSK	mw L. Roosendaal ds T. Verbeek	
07 februari – kleur: groen	BMVier BSK	ds K.W. Broos <i>geen dienst</i>	
14 februari – kleur: groen	BMVier BSK	ds K.W. Broos ds I. Buijser	HA
17 februari – kleur: paars	BMVier BSK	<i>geen dienst</i> ds K.W. Broos	Aswoensdag
21 februari – kleur: paars	BMVier BSK	ds D.L.H. Lunenburg - Moret ds O. Kroesen	1e zondag veertigdagentijd
28 februari – kleur: paars	BMVier BSK	ds H. IJzerman Jan Prij	2e zondag veertigdagentijd
07 maart – kleur: paars	BMVier BSK	ds K.W. Broos ds H. van der Linden	3e zondag veertigdagentijd
14 maart – kleur: paars	BMVier BSK	ds D.L.H. Lunenburg - Moret ds M.E. den Dulk	4e zondag veertigdagentijd
21 maart – kleur: paars	BMVier BSK	ds H. IJzerman ds K.W. Broos	5e zondag veertigdagentijd
28 maart – kleur: paars	BMVier BSK	dhr J. Prij ds N. Falkenburg	6e zondag veertigdagentijd
01 april – kleur: wit	BMVier BSK	ds K.W. Broos ds T. Verbeek	Witte donderdag HA HA
02 april – kleur: paars	BMVier BSK	ds L. Miedema ds K.W. Broos	Goede Vrijdag
03 april – kleur: wit	BMVier BSK	ds K.W. Broos <i>geen dienst</i>	Stille zaterdag
04 april – kleur: wit	BMVier BSK	ds H. IJzerman mw L. Roosendaal	Pasen

De diensten beginnen, tenzij anders aangekondigd, steeds om 10.00 uur.

In de Bergsingelkerk wordt elke zondag voor oppas gezorgd voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar.

**Wilt u de dienst beluisteren via internet? Zoek dan op <https://www.kerkomroep.nl> Onder het keuzemenu 'Rotterdam' vindt u de uitzendingen van de Bergsingelkerk en BMVier van de afgelopen weken. Of klik op de naam van het betreffende kerkgebouw op de homepage van onze website.**

## PREDIKANT

mw ds K.W. Broos  
Schepenstraat 64c  
3039 NL Rotterdam  
tel. 06 - 44 09 88 89  
e-mail: kwbroos@xs4all.nl

## PASTORAAL WERKER

mw L. Roosendaal  
Helena Rietbergstraat 18  
2806 KR Gouda  
tel. 06 - 15 17 93 67  
e-mail: pastoraat@  
bergsingelkerk-bmvier.nl

## KERKGEBOUWEN

**Bergsingelkerk**  
Bergsingel 150  
3037 GM Rotterdam  
tel. 010 - 465 70 19

## BMVier

Burgemeester Meineszstraat 4  
3022 XE Rotterdam  
tel. 010 - 476 78 45

## KERKELIJK BUREAU

Bergsingel 150  
3037 GM Rotterdam  
tel. 010 - 466 03 78  
e-mail: gereformeerdekerkte  
rotterdam@kpnmail.nl

**Het Kerkelijk Bureau is  
geopend op maandag van  
14.30 tot 16.00 uur.**

## REDACTIE:

Marian Luijkenaar  
Francken, eindredactie  
Marijke Enzlin  
Corrie de Groot  
Jaap Huijjer

## ADRES REDACTIE:

Bergsingel 45F  
3037 GA Rotterdam  
Tel. 010 - 465 27 83

## KOPIJ INLEVEREN VOLGEND NUMMER

uiterlijk op:

**zondag 7 maart 2021**

per e-mail:

**mare@bergsingelkerk-  
bmvier.nl**

## OVERZICHT INLEVEREN KOPIJ MARE IN 2021

nr inleveren	uitkomen
2 07 maart	28 maart
3 02 mei	23 mei
4 04 juli	25 juli
5 05 september	26 september
6 07 november	28 november

## VORMGEVING EN DRUK

RioPrint Rotterdam BV  
[www.rioprint.nl](http://www.rioprint.nl)

## BANKREKENINGEN

NL61 INGB 0000 0188 07  
t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam  
(Centrum)

NL91 INGB 0000 0640 51  
t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam  
(Delfshaven)

NL26 INGB 0000 1523 27  
t.n.v. Diaconie Ger. Kerk te  
Rotterdam

NL35 INGB 0004 7889 59  
t.n.v. Ger. Kerk te Rotterdam  
(Collectebonnen)

## SCRIBA

mw G. Westera  
Bergsingel 35c  
3037 GA Rotterdam  
Tel. 010-237 34 16  
e-mail: g\_westera@hotmail.  
com

*Christelijke toewijding  
in uitvaarten*



BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP [WWW.HESS.NL](http://WWW.HESS.NL) VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET

**Rouwcentrum De Meidoorn**  
Rotterdam-Schiebroek

**Rouwcentrum Overschie**  
Rotterdam-Overschie

**Rouwcentrum Hess**  
Capelle aan den IJssel

**Afscheidshuis Hess**  
Rotterdam-Ommoord

**Hess** uitvaartzorg

*Vertrouwd Familiebedrijf*  
SINDS 1912

# EEN WAARDEVOL AFSCHEID

Een waardevolle uitvaart, een dierbare  
herinnering. Met respect voor tradities en  
de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00 | [vanderspekuitvaart.nl](http://vanderspekuitvaart.nl)



**VAN DER SPEK**  
UITVAART

maare

Protestantse Kerk

