



Orde van dienst
voor de viering van
12 december 2021 in de
Bergsingelkerk te Rotterdam

Derde Advent

Gaudete
'*Verheugt U*'

Kleur: paars

Voorganger: Aad van Endhoven
Organist: Edwin Vooijs
Lector: René Ypenga

Opgang

- Klokken luiden
- Orgelpreludium over Lied 441
- Welkom door de ouderling van dienst

Intrede

(allen gaan staan)

- *Stil gebed*

- *Bemoediging*

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

G: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

- *Gebed van toenadering*

V: God, om de dagen die donker zijn,
om de twijfels en vragen:

G: **Wees hier aanwezig.**

V: Om de dagen die voorbijgingen,
om de dromen die verloren raakten:

G: **Wees hier aanwezig.**

V: Om de mensen die vallen,
om het wachten op vrede:

G: **Wees hier aanwezig.**

V: God, om de dagen die donker zijn,
om het lange wachten:

G: **Wees hier aanwezig.**

Kom bij ons met Uw licht.

Hoe ver nog is de nacht?

Wij wachten op een teken van leven.

V: Om de dagen die zo donker zijn.

G: **Amen.**

- Lied in de Advent: Lied 463: 1, 2, 4, 6 en 8

(allen gaan zitten)

- Aansteken van de Adventskaarsen

- Zingen: Psalm 95: 1

- Kyrië-gebed

In een wereld die zo verscheurt is en mensen naar beneden haalt, kapot maakt, tegenover elkaar zet, in die wereld roepen wij om de Messias, de mens die onbestaanbaar lijkt en toch niet wijkt uit onze dromen. Wij roepen om de langverwachte, de mens die niemand schaadt of slaat maar opbouwt en bemoedigt, die ons ontspant, verzoent, verzacht tot één en al welwillendheid, tot overmoedige vrede.

- Zingen: Lied 756: 1, 2 en 3

In een wereld van mensen op de vlucht, waar het kleine niet in tel is, waar mensen nagewezen en afgerekend worden, waar de toekomst duister is, in die wereld roepen wij om de Messias, de mens die toegang zoekt in allen; die als een kind opnieuw beginnen wil; die niets of niemand bindt aan het verleden, maar die ons voor een toekomst wint van ver voorbij aan onze smalle dromen; die ons de ogen opent voor een lang vergeten koninkrijk; die onze zinnen op een nieuwe aarde zet.

- Zingen: Lied 756: 4 en 5

In een wereld waarin mensen lijden en vernederd worden, waarin oorlog de orde van de dag is, waarin discriminatie voelbaar is tot in onze straten, in die wereld roepen wij om de Messias, de mens die raadt en tast naar wie in lijden is, die weet en geeft wat leven is, die daarom aantrekt al wie werd verstoten; die opheft al wie werd vernederd; die geen rust heeft en zijn ogen niet kan sluiten omwille van de tijd dat aller ogen uitzien naar de minste van de mensen.

- Zingen: Lied 756: 6, 7 en 8

In deze, onze wereld roepen wij om de Messias, een toekomst voor allen, het leven wereldwijd gedeeld, de blijdschap wijd en zijd verspreid. Wij roepen om de Messias, om de mens die komen zal in allen!

Waar we anders Gloria zingen, zijn we nu enkele ogenblikken stil.



De Heilige Schrift

- Gebed bij de opening van de Schrift door het zingen van **Lied 333** (1^e keer solo, 2^e keer allen)

“Zondag: Ga wat vrolijker worden...”

Ik voel me nou niet dat je zegt: heel top; mijn bui kan alle kanten op.

Toch lijkt het net alsof ik hoor:

“‘t Wordt beter!”, nou daar ga ik voor

Al zó vroeg donker elke dag

zodat ik niet naar buiten mag.

En koud en nat en wat ik hoor:

“‘t Wordt lichter!”, nou daar ga ik voor.

Nog steeds Corona hier niet weg

en ruzie met m'n moeder zeg!

Op school is het ook niet hoe het moet,

nou ik bedoel: het gaat niet goed!

“‘t Wordt beter”, hoor ik dan steeds weer zo diep van binnen elke keer.

“Sta op, probeer echt iets te doen

geef eerst je moeder maar een zoen!”

En: “Na het donker wordt het licht!”

En: “Einde ruzie is in zicht!”

En: “Vrede maak je met elkaar,

dan wordt het echt veel minder zwaar!”

Ik voel me nou niet dat je zegt: heel top; mijn bui kan alle kanten op.

Wat goed als ik dan steeds weer hoor:

“‘t Wordt beter, heus..., en ga er voor!!”

Ik voel me al een *beetje* goed,

weet best wel dat het *beter* moet.

En met die stem: “‘t **Zal beter gaan!**...”

Hé kijk, de derde kaars is aan!!!!

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst

- Schriftlezing: Sefanja 3:14-20

¹⁴Jubel, vrouwe Sion,

zing van vreugde, Israël,

juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!

¹⁵De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven.

De HEER, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.

¹⁶Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:

‘Wees niet bang, Sion!

Laat de moed niet zinken!’

¹⁷De HEER, je God, zal in je midden zijn,

Hij is de held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen,

in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

¹⁸Alle treurende zal Ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad.

¹⁹In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal Ik redden,

de verstrooiden bijeenbrengen.

En hen die in de hele wereld werden veracht zal Ik met eer en roem overladen.

²⁰In die tijd breng Ik jullie terug.

Dan zal Ik jullie verzamelen,

en je met eer en roem overladen

te midden van alle volken op aarde.

Met eigen ogen zullen jullie zien

hoe Ik je lot ten goede keer

– zegt de HEER.

- Zingen: Lied 550: 1 en 2

- Schriftlezing: Lucas 3:10-18

¹⁰De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ ¹¹Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ ¹²

Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen,

en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij

doen?’ ¹³Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan

wat jullie is opgedragen.’ ¹⁴Ook soldaten kwamen

hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen

hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je

ook niet laten omkopen, neem genoeg met je

soldij.’

¹⁵Het volk was vol verwachting, en allen vroegen

zich af of Johannes misschien de messias was, ¹⁶

maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met

water, maar er komt iemand die machtiger is dan

ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van

zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met

de heilige Geest en met vuur; ¹⁷Hij houdt de wan in

zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan

zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in

onblusbaar vuur verbranden.’

¹⁸Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan

en verkondigde hij hun het goede nieuws.

- Zingen: Lied 456b (vers 1 allen, 2 solo, 3 allen, 4 solo, 5 allen, 6 solo, 7 en 8 allen)

- Uitleg en verkondiging

- Meditatief orgelspel (*overgaand in het volgend lied*)

- Zingen: Lied 974: 1, 2 en 4

Gaven en Gebeden

- Inzameling van de gaven
(*digitaal, zie ook Zondagsbrief*)

Rekeningnummer Kerk:

NL61 INGB 0000 0188 07

Rekeningnummer Diaconie:

NL26 INGB 0000 1523 27



**Protestantse
Kerk**

- Voorbede, *met gezongen responsie*



- Stilgebed

- Onze Vader

Zending en Zegen

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

(*allen gaan staan*)

- Slotlied Lied 466: 1, 3, 5 en 7

- Zending en Zegenbede

G: Amen, amen, amen! (*gezongen*)



- Orgelpostludium over Lied 439